

Misschien wilt u graag in contact komen met God en de nabijheid van de Heilige Geest ervaren. U mag dat in uw eigen woorden aan God vertellen. Als het u helpt, kunt u ook de volgende woorden bidden:

God in de hemel, ik weet niet veel over U. Een leegte in mijn leven herken ik wel, en ik verlang ernaar dat U die vult. Maak U als-tublieft verder aan mij bekend, zodat ik U kan leren kennen. Amen.

Aangehaalde teksten uit de NBV staan in: Romeinen 8:9, Johannes 15:26, II Corinthiërs 3:17, Galaten 5:22 en Handelingen 2:38

Als u God (beter) wilt leren kennen, sturen wij u graag een gratis bijbelstudieboekje toe. Stuur hiervoor het ingevulde strookje aan de achterzijde op naar:

Stichting Evangelische Tractaat Zending
t.a.v. afdeling nazorg
Postbus 41 2950 AA Alblasserdam
mailen kan ook: nazorg@traktaatzending.org

Deze folder is u aangeboden door:

Naam: _____

Adres: _____

Postcode: _____

Woonplaats: _____

www.traktaat.nl

© 2009, St. ETZ, Alblasserdam, Holland

 Stichting
Evangelische
Tractaat
Zending



**WAAR GAAT
PINKSTEREN
NOU
EIGENLIJK
OVER?**

pinksteren

pinksteren

Pinksteren: een lang weekend vrij. Heerlijk toch? Maar waarom zijn we vrij? Waar gaat Pinksteren nou eigenlijk over? Pinksteren is een christelijk feest, net als Kerst en Pasen. Het is het feest van de uitstorting van de Heilige Geest. Dat klinkt ongrijpbaar: wat betekent uitstorting? Wie is de Heilige Geest?

Heeft dit iets met onszelf te maken? Om met de laatste vraag te beginnen: dat heeft het zeker! Pinksteren is in de eerste plaats heel goed nieuws, voor alle mensen.

Eén van de namen van de Heilige Geest in de Bijbel is 'de Geest van Christus'. Jezus Christus, de Zoon van God, kwam ruim 2000 jaar geleden als mens op aarde. Hij onderwees de mensen over God en deed niets dan goed. Hoewel onschuldig werd Jezus terechtgesteld aan een kruis, maar Hij stond op uit de dood. Door zijn lijden en sterven verzoende Hij de zonden (verkeerde daden) van iedereen die in Hem gelooft.

Zo herstelde Jezus de mogelijkheid tot contact met God. Dat is belangrijk, want mensen

hebben God, hun Schepper, nodig. Wie God niet kent heeft een leegte van binnen, die door niets of niemand anders dan God Zelf gevuld kan worden. Misschien herkent u die leegte wel.

Eeuwigdurend leven

De boodschap van herstel van de relatie met God door Jezus is de kern van het christelijk geloof. Na dit leven wil Hij ons een gelukkig, eeuwigdurend leven met Hem geven. En dat begint nu al: Jezus heeft na zijn opstanding uit de dood de Heilige Geest naar zijn volgelingen gezonden.

De Heilige Geest is God Zelf, die bij mensen wil zijn en in hen wil wonen. Op het eerste Pinksterfeest voelden de leerlingen van Jezus de Heilige Geest zo krachtig, dat zijn komst een 'uitstorting' werd genoemd.

pinksteren

Nu, vele jaren later, ervaren christenen nog steeds de aanwezigheid van de Heilige Geest in hun leven. Hij is een Helper en Trooster, de bron van alle waarheid. Hij brengt leven en vrijheid en vormt het karakter, zodat het vol wordt van liefde, blijdschap, geduld en zelfbeheersing.

Verdwijnen van de leegte

Van het eerste Pinksterfeest waren veel mensen getuige. Toen ze de uitstorting zagen en hoorden vertellen over Jezus, werden ze diep geraakt en vroegen de apostel Petrus wat ze moesten doen. Petrus antwoordde:

"U moet zich bekeren tot God en u laten dopen in de naam van Jezus Christus, want dan worden uw zonden vergeven, en de Heilige Geest zal in u komen wonen". Die oproep en belofte gelden nog steeds voor alle mensen. Pinksteren gaat over het verdwijnen van de leegte in ons leven door herstel van de relatie met God en over het wonen van de Heilige Geest in ons. Dat is nog eens goed nieuws!