

Verlang jij naar een nieuw leven?

In de bijbel staat: Hierin is Gods liefde ons geopenbaard: God heeft Zijn enige Zoon in de wereld gezonden, opdat we door Hem zouden leven (1 Johannes 4:9). Voor dát leven moet je dus bij Jezus zijn. Hij geeft het je als je erom vraagt.

*De God van een verloren wereld
De God van een eenzame kruisdood*

*God, die ons zoekt,
Voor U stel ik mij open*



Wil je meer weten over Gods liefde voor jou?

Ga dan de bijbel lezen.

Of praat eens met iemand van wie je weet dat hij of zij christen is.

Deze folder wordt je aangeboden door:



Als je wilt sturen we je graag een boekje toe. Stuur dan de ingevulde reactiebbon naar ons terug.

Naam: _____

Adres: _____

Postcode: _____

Woonplaats: _____

Stichting Evangelische Tractaat Zending
t.a.v. afdeling nazorg
Postbus 41 2950 AA Alblasserdam
mailen kan ook: reacties@traktaatzending.org

© 2007, St. ETZ, Alblasserdam, Holland
© De bijbeltekst in deze uitgave is ontleend aan de Nieuwe Bijbelvertaling, NBG 2004

www.traktaat.nl



God

houdt van
jou



God is de God van de rijke, maar ook van arme. Hij is de God van de rechter, maar ook van de dief. Van de gevangene, van de verslaafde, van de ongeborene, maar ook van de profvoetballer, de dominee en de minister. En Hij houdt van al deze – zo verschillende – mensen.

Ben je werkelijk gelukkig?



Geluk hangt niet alleen af van je leefomstandigheden. Geluk wordt vooral bepaald

door een leven in harmonie met de liefhebbende God. Die God wil ook jou uitzicht geven op een leven dat verder gaat dan rijkdom, armoede, pijn of gezondheid. Een nieuw leven wil Hij je geven. Nieuw leven houdt in dat je God mag kennen; dat je kennis maakt met échte vrede en liefde.

Dat het God ernst was toonde Hij door zijn zoon te sturen naar de wereld. Zijn zoon maakte de weg tot God, die door de zonden van de mens was geblokkeerd, weer vrij. Hij deed dit door vrijwillig te sterven aan het kruis. Daarmee bracht hij een volmaakt offer voor de zonden van alle mensen.

Ook voor jouw zonden.

Als dát geen

Je wilt bewijs?

Door weer op te staan uit de dood bewees Jezus echt Gods zoon te zijn, zegt de bijbel. Het rechtstreekse bewijs werd gegeven door honderden mensen, die Hem na zijn dood weer levend hebben gezien. Een voormalig Engelse rechter, Lord Darling, heeft gezegd dat geen enkele intelligente jury

er onderuit zou kunnen de uitspraak te doen, dat het verhaal van de opstanding waar is.

Een meer tastbaar bewijs is dat vandaag miljoenen mensen in Hem geloven. Hun levens zijn veranderd doordat ze Jezus Christus willen volgen.

liefde is...

Daaraan kun je zien dat Hij leeft en ook vandaag nog van mensen houdt.

Ook in jouw omgeving leven er ongetwijfeld mensen die écht in Hem geloven.

